



GIAO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

Chùa Association Bouddhique

Khánh Anh

Bản tin ngắn số 6, Kết thúc Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 23 tại Wieselburg – Áo Quốc

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Đức,

Kính thưa chư Phật tử xa gần.

Như đã hứa trong Bản tin ngắn số 5, ngày 1/7/2011, Bản tin ngắn số 6 sẽ tổng kết thành quả Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ Thứ 23 tại nước Áo. Nhưng một tuần lễ đã trôi qua sau ngày Bế giảng 31/7/2011, chúng tôi lại phải đi phật sự một vài nơi : lễ Khai mạc tuần lễ Cung Nghinh Chiêm Bái Phật Ngọc Cho Hòa Bình tại Oslo (Na-Uy ngày 6/8/2011) và Đại lễ Vu Lan tại Chùa Vạn Hạnh (Hòa Lan 7/8/2011) nên Bản tin ngắn số 6 phải đành chậm trễ ít lâu, kính mong chư Tôn Đức và bà con Phật tử xa gần thông cảm mà hoan hỉ cho.

Kính thưa chư liệt vị,

Có thể nói vắn tắt một câu trước tiên : **Khóa Tu Học Phật Pháp Âu châu lần thứ 23 này là một thành công vượt bậc, tiền hung hậu kiệt, kể qua 22 khóa trước.** Đó là nhờ sự hỗ trợ hết lòng của Chư Tôn Đức Tăng Ni, các chùa, các tự viện và toàn thể bà con phật tử xa gần trong vùng Âu Châu cũng như nhiều nơi khác. Chúng tôi xin mạn phép trình bày chi tiết một vài điểm như sau :

Trước hết là số học viên. Trong Bản tin ngắn số 5, chúng tôi dự đoán từ 600 đến 700, nhưng đến 3 ngày trước khi bế giảng số học viên tăng đến con số kỷ lục **1.024**, gồm **92 Tăng ni** và **932 học viên** cư sĩ nam nữ, thuộc **18 quốc gia** được chia ra như sau (theo thứ tự ABC) :

Ái Nhi Lan : **2**, Anh Quốc : **23**, Áo : **116**, Bi : **2**, Đan Mạch : **56**, Đức : **229**, Hòa Lan : **110**, Hung Gia Lợi : **16**, Mỹ : **8**, Na Uy : **30**, Nga : **3**, Phần Lan : **20**, Pháp : **201**, Thụy Điển : **24**, Thụy Sĩ : **85**, Tiệp Khắc : **1**, Việt Nam : **5**, Ý : **1**.

Một vài nhận xét : qua Bản tin ngắn số 5, dự đoán từ 600 đến 700, là chưa kể số học viên ở Đức Quốc (vì còn là một ẩn số). Cho đến ngày khai giảng, con số học viên từ Đức chỉ hơn 100. Nhưng sau đó từ từ tăng lên. Bởi Đức và Áo, 2 nước gần nhau. Quý thầy và bà con phật tử không phải đi máy bay mà có thể dùng xe ca hay xe nhà đi từ 3 tiếng đến 5 tiếng là bước vào phạm vi nước Áo rồi. Cho nên chỉ mấy ngày sau, học viên từ Đức Quốc vươ lên đến con số **229**. Một điểm khác nữa là học viên tại Áo. Lúc đầu bà con ở đây không nghĩ là phải ghi danh học viên. Nhưng sau khi hiểu rõ, ngoài phần công quả, còn có thể ghi danh học viên để học hỏi thêm. Do đó vào những ngày cuối, danh sách học viên tại Áo (nước tổ chức) đã ghi đến con số **116** vị. Ngoài ra, có nước, vào những ngày cuối, học viên lại tăng lên như Hòa Lan và Pháp.

Cụ thể vào 3 ngày cuối khóa, khi con số Tăng Ni và học viên lên đến **997**, tất cả vỗ tay vui mừng phấn khởi. Ước mong làm sao có thêm 3 vị nữa để ghi một điểm cao nhất là 1.000. Thì chiều hôm đó từ chùa Phổ Hiền (Strasbourg, Pháp) đưa đến khóa học 1 xe gồm 7 vị. Thế là giấc mơ đã thành sự thật. Sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm quý thầy tuyên bố và phát 1 phần thưởng tượng trưng đặc biệt cho **học viên thứ 1.000 đến từ chùa Phổ Hiền (Pháp)**.

Vậy đây là Khóa tu học có con số học viên cao nhất từ trước đến nay. Tổng số ghi danh tại **Khóa tu học Phật pháp Âu châu kỳ thứ 23** này là **1.024**. Trừ Tăng ni **92**, còn lại **932** học viên cư sĩ, chia ra nam : **312**, nữ : **620**. Học viên cao tuổi nhất là **cụ ông 93 tuổi** đến từ Hòa Lan, và học viên trẻ nhất, **cô bé gái 1 tuổi** đến từ Thụy Sĩ.

Về thành tích tu học : Cũng như các khóa trước, vừng vàng nhứt vẫn là các **lớp 2** và **lớp 1B** cho những người lớn tuổi hoặc đã có học qua nhiều khóa rồi. Còn các **lớp 1A** cho lớp trẻ mới lớn lên từ nước ngoài và lớp 3 dành cho Tăng Ni, từ mấy khóa vừa qua, chưa được hoàn chỉnh cho lắm.

Nhưng trong khóa 23 này, 2 lớp nói trên đã có một vài tiến bộ rõ nét. Nhất là lớp **1A** đã có một ê-kíp quý thầy cô trẻ, xuất gia và hấp thụ nền văn hóa ở nước ngoài đâm trách, nên rất dễ dàng gần gũi hướng dẫn lớp trẻ này theo các phương pháp cập nhật hiện đại hơn. Quý thầy cô này lại chia lớp 1A ra thành 2 trình độ, tạm gọi là lớp **1A1** và **1A2**. Sinh hoạt rất có kết quả. Mong rằng tương lai lớp 1A sẽ tiến được xa hơn và ê-kíp giáo thọ trẻ này sẽ rút tía kinh nghiệm, kiện toàn, và đưa ra những phương pháp thích nghi hơn nữa để làm sao thu hút cho được thế hệ trẻ. Chính đây là lớp tương lai sẽ thay thế các bậc phụ huynh khi tuổi về già. Còn lớp 3 của Tăng Ni, cũng vậy. Đến lớp đều và đông hơn. Chư Ni vẫn là con số hiện diện nổi trội nhất. Đó cũng là sự thường tình trong các đạo tràng. Tuy nhiên, các đề tài đưa ra học hỏi và thảo luận cho kỳ này được Chư Tôn Trưởng Lão lựa chọn thực tế hơn để gần gũi với sinh hoạt của Tăng già ở hải ngoại. Mặc dầu chưa được đầy đủ cho lắm. Nhưng đã có điểm bắt đầu và có điểm nghiêm túc để hội luận.

Mong rằng các kỳ tới, nếu được Chư Tôn Trưởng Lão lưu tâm, chăm sóc, cho trước đề tài để có thể tập trung hội thảo, **mỗi khóa học một đối tượng**, chắc chắn sẽ đạt được nhiều kết quả cụ thể hơn.

Về đại học Oanh Vũ "**nổi tiếng**" xưa nay, cũng khá tiên bộ. Tuy sĩ số "**sinh viên**" của đại học này năm nay chỉ vào khoảng hơn 50, nhưng được các anh chị huynh trưởng hướng dẫn tận tình và sinh hoạt khá phong phú.

"**Đại học**" này cũng chia làm 2 cấp Oanh Vũ 1 (từ 6 đến 12 tuổi) và Oanh Vũ 2 (trên 12 tuổi). Sinh hoạt rất đa dạng : cũng ca hát, cũng thể dục, cũng có những trò chơi lại có giờ lễ Phật, tụng kinh, triển lãm hình ảnh... Thêm vào đó, năm nay Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Âu Châu, còn tổ chức **1 Trai hạp bạn Huyền Quang 2 để kỷ niệm 20 năm thành lập**. Và mở đầu cho sinh hoạt trại, có buổi lễ Thọ Cáp và Tưởng niệm công đức cô Hòa Thượng Thích Thiện Minh, Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên và Gia Đình Phật Tử Việt Nam đầu tiên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng như cô Bác Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám người sáng lập ra Gia Đình Phật Tử Việt Nam dưới danh nghĩa đầu tiên là Gia Đình Phật Hóa Phổ tại Huế cách đây hơn 60 năm.

Về các Khóa lễ tụng niệm, ngoài các thời công phu sáng (6 giờ), và Tịnh độ hay Sám hối vào buổi tối (20 giờ) còn có nghi lễ Quá đường tức Thọ trai và kinh hành vào buổi trưa (12 giờ). Kỳ này, chỉ có một lần trời mưa, nên kiết trai bên trong. Còn những ngày khác được đi kinh hành bên ngoài. Và vì quá đông và để đỡ mất thời gian, Chư Tăng Ni đi kinh hành hàng đôi còn Phật tử, lần thứ nhất, phải xếp thành hàng 3 cho ngắn hơn. Giữa khóa học có lễ Quy Y Tam Bảo (sáng thứ tư) và lễ thọ Tại Gia Bồ Tát Giới (sáng thứ năm). Năm nào cũng rao trước : phải có tối thiểu 30 giới tử mới Khai đàn Bồ Tát. Năm nay đến giờ truyền giới, có 51 giới tử phát nguyện ghi danh. Thế là bà con thờ phào, chỉ sợ không đủ túc số đành phải gác lại năm sau. Âu Châu được tiếng là đất "**sinh sản Bồ Tát**" **đễ nhất và nhiều nhất**. "**Sinh**" thì nhiều mà không biết sẽ còn lại bao nhiêu sau khi "**khôn lớn trưởng thành**" ?

Đặc biệt nhất vào cuối Khóa có "**một ngày Niệm Phật**" từ sáng đến chiều liên tục, chia làm 3 ca : từ 9 giờ đến 11 giờ, 11 giờ đến 13 giờ và từ 13 giờ đến 15 giờ. Ăn uống tự túc, nghĩa là tự động đến phòng ăn self-service trong khoảng từ 11 giờ đến 14 giờ. Sau đó, nếu muốn cứ tiếp tục lên chánh điện Niệm Phật Kinh Hành !

Năm nay, trong ngày Niệm Phật 29/7/2011 sau 15 giờ, còn có thêm 1 lễ **Tưởng Niệm Công Đức và Cầu Siêu cho cố Trưởng Lão HT Thích Hành Đạo, Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTN Hoa Kỳ vừa viên tịch tại Chùa Phổ Đà, Santa Ana, CA, Hoa Kỳ**.

Nói chung, song song với các buổi học giáo lý, còn có các khóa lễ để Chư Tăng Ni và toàn thể học viên tham dự thực hành Tọa thiền cũng như Tụng Kinh, Sám Hối, Lễ Phật, Niệm Phật nuôi dưỡng hạt giống Bồ đề cho đến ngày giải thoát, giác ngộ.

Vừa có học, vừa có tu, nên mới gọi là **Khóa Tu Học**. Nhiều khi gọi nhanh, gọi tắt là Khóa Học Phật Pháp Âu Châu, nhưng phải hiểu trong đó cần phải có đủ 2 phương diện tu và học.

Về phòng ốc và các thứ sinh hoạt khác : Lần đầu tiên, Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu được sử dụng một Khu Hội Chợ Triển Lãm (Messe), gồm nhiều Hall lớn từ số 3 đến số 11. Mỗi Hall, nhỏ vào khoảng 850 m2 và lớn nhất là 2.200 m2. Tổng số diện tích được sử dụng là **12.200 m2**. Chưa bao giờ khóa tu học được sử dụng một diện tích quá lớn như vậy. Vì quá lớn cho nên chỉ thích hợp với những phòng lớn. Chẳng hạn như Trai Đường đủ sức dung chứa 800 người ăn 1 lượt, thật là đẹp. Nhưng ngược lại, cần những phòng ngủ nhỏ thì không có. Mặc dầu đã có ngăn chia, nhưng vẫn phải ngủ tập thể. Có phòng quá đông, nhất là phái nữ, mới nhìn qua, như cảnh một "**trại tỵ nạn**" mà có người trong chúng ta đã từng trải qua. Đặc biệt là các vị cao niên, ở nhà, có phòng riêng tươm tất, tiện nghi đầy đủ, đến khóa học phải chấp nhận "**khổ hạnh**" 10 ngày thật đáng tán thán công đức. Đó là chưa kể, năm nay thời tiết mùa hè không giống ai. Cứ mưa và lạnh. Nhiều vị ý lại, không đem theo áo ấm hay mền len nên dễ bị cảm cúm và nhức mỏi. Bởi vậy môn tập Khí Công mỗi sáng hay môn Massage và châm cứu rất được ái mộ !

Một việc nữa, nặng nhọc, và nhiều khê không kém, đó là **khâu ằm thực, trai soạn**. Có thực mới vực được đạo. Không có cái ăn hoặc cái ăn không đủ thì việc tu học cũng bị ảnh hưởng phần lớn. Do vậy, vấn đề ằm thực và trai soạn đã được đưa lên hàng đầu nhất là địa phương nước Áo "**nhân sự chuyên môn**" còn rất ít. Cho nên TT Trưởng Ban Tổ Chức địa phương phải kiêm luôn cố vấn cho Ban Trai Soạn. Và nhờ đó, thầy đứng ra sắp xếp, điều động thêm hai ban trai soạn từ Đức và Hòa Lan đến yểm trợ. Kết quả 3 ngày đầu : Ban Trai Soạn tại Áo dăm trách, 10 ngày còn lại, chia 2 : 5 ngày cho Ban Trai Soạn Đức và 5 ngày sau Ban Trai Soạn Hòa Lan "**chấp chánh**". Ban Trai Soạn Áo chạy vòng ngoài lo cung cấp các vật liệu rau quả, đồ tươi, đồ khô cho hết thời gian khóa học. Đó là một Ban Trai Soạn hỗn hợp rất đẹp. Trước đây cũng đã có, nhưng là "**hỗn hợp nhiều ban trong một quốc gia**". Lần này thì "**hỗn hợp nhiều quốc gia trong một Ban**" ! Đó là "**phép lạ**" đầu tiên trong 23 khóa.

Một vài hình ảnh khó quên của khâu này là **sản xuất đậu hũ tươi tại chỗ**. Mỗi ngày tiêu thụ khoảng 25kg đậu nành. Vừa ngâm vừa xay, sản xuất thành đậu miếng và đậu hũ ngọt cung cấp đầy đủ cho toàn khóa học. **Một ông cụ 93 tuổi vẫn còn sức khỏe luôn tay công quả trong khâu này làm đủ thứ việc, và lúc nào cũng hoan hỉ với tất cả bà con**. Một hình ảnh khác cũng đặc biệt không kém : đó là **khâu rửa chén bát**. Chỉ cần để 5,6 chậu nước pha xà bông. Năm sáu người làm việc theo lối dây chuyền. Người đầu rửa qua một lượt, bỏ vào chậu thứ hai. Người thứ hai rửa một lượt nữa, bỏ vào chậu thứ ba. Cứ như thế, đến chậu cuối cùng, rửa lại bằng nước sạch. Người sau chót nhận lấy bát hay chén đã rửa rồi, lau khô đặt vào rổ. Thế là xong, khỏi phải máy móc điện, gaz gì cả ! Các kỹ sư chế tạo máy rửa chén hiện đại, nếu có đến đây nhìn thấy cũng xin gơ tay đầu hàng !

Áy vậy mà phải làm việc cho mỗi bữa ăn gần cả nghìn người suốt luôn 10 ngày, mỗi ngày 3 bữa. Có thể nói đó là một công tác khá nặng, ít ai chịu làm và làm đều, nếu không có một nguyện lực mạnh mẽ : **phục vụ chúng sanh là**

cúng dường chư Phật, thì chắc chắn sẽ bỏ cuộc ngay từ lúc khởi đầu ! Nhân đây, cũng xin có lời tán thán công đức của 2 ban liên hệ là **Hành Đường** và **Vệ Sinh** cũng nặng nhọc không kém. Nếu không có 2 ban này thì lấy ai là người đặt bàn bưng cơm và ai là người dọn dẹp sạch sẽ cho khóa học. Nhất là làm việc phải giữ đúng giờ giấc để sinh hoạt được chạy đều không bị khựng lại.

Một khâu nữa là khâu Vận Chuyển. Từ trước đến nay chưa bao giờ có. Khóa Tu Học nào mà phân nửa số học viên (*gần 500 người*) đến bằng máy bay. Từ phi trường về đến Khóa Tu Học trên dưới 120 km. Và máy bay đến từ nhiều xứ khác nhau, từ sáng đến tối, nhất những ngày trước lễ Khai giảng. Do đó vấn đề đón đưa là một công tác hết sức phức tạp, khó khăn, trong một hoàn cảnh nhân sự thiếu thốn lại chưa có kinh nghiệm, vì là lần đầu tiên.

Mặc dầu vậy lúc đầu có phần lúng túng, nhiều thiếu sót, nhưng qua hai ba chuyến bay, anh chị em trong Ban Tiếp Tân Vận Chuyển quen dần cách thức, nên việc làm từ từ trở nên trôi chảy nhẹ nhàng. Có chuyến bay đến một lượt hai ba chục người rất dễ điều động sắp xếp xe ca. Nhưng có chuyến bay đến rất khuya với một hai người. Hoặc có chuyến bay đến quá trễ. Hoặc có chuyến đã hủy bỏ mà không ai liên lạc cho biết khiến ban vận chuyển, phải chờ mãi ở phi trường đến phút cuối cùng !... Bởi vậy nơi đây quý thầy, xin có lời khen ngợi khâu vận chuyển đã làm việc tận tình tận lực đón đưa từ Chư Tôn Đức Tăng Ni đến các học viên nam nữ đến và đi từ 2 phi trường Vienna và Linz trong suốt thời gian Khóa Tu Học thứ 23 này.

Còn nhiều khâu khác nữa, cũng đặc biệt không kém, đều làm việc tận tâm tận lực hết mình, chỉ mong sao cho khóa học được thành tựu mỹ mãn là vui rồi. Với tâm nguyện rộng rãi như vậy, Chư Tôn Đức Trong Ban Điều Hành Khóa Tu Học không bao giờ quên. Xin cầu nguyện Tam Bảo chứng minh và gia hộ quý vị luôn luôn được vạn sự an lành dưới ánh hào quang của Chư Phật.

Còn một khâu nữa, quan trọng bậc nhất, không thể nào quên được, nhưng phải nói sau cùng. Bởi lẽ khâu này có tánh cách hơi...đặc biệt. Hết Khóa Tu Học đi đến đâu là khâu này đi đến đó, trừ phi địa phương đủ sức đứng ra gánh vác. Nhưng suốt thời gian qua gần 10 Khóa tu học liên tục, khâu này được ưu tiên nhiệm gần như 100%.

Đó là Khâu Trần Thiết với Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc làm Trưởng... Khâu ! Vì lẽ đã "*lâu đời lâu kiếp*" nên thầy quen tránh được các thứ "*nghiệp chương nặng nề*" thầy rất thông dong, tự tại, vẽ kiểu trang trí, đo đạc đâu đó mực thước đàng hoàng.

Chính thầy tuyển chọn một ê-kíp chuyên nghiệp phụ trách làm việc nặng nề mà thành quả như chúng ta thấy ngôi Chánh Điện trang nghiêm tại các Khóa tu học, trong các buổi lễ Khai giảng, Bế giảng... Mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Công đức đó chắc khỏi cần phải tán dương thêm nữa. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma ha tát.

Về mặt tài chánh thu chi : Nhìn thấy khóa tu học chiếm hết Khu Hội Chợ Triển Lãm (*Messe*) và sinh hoạt kéo dài trong 10 ngày, cái gì cũng phải thuê mướn, ai cũng lo, ai cũng xót ruột, không biết quý thầy trong Ban Tổ Chức có đủ "*sở hụi*" hay không, hay phải tuyên bố thâm thùng vào phút chót như nhiều khóa trước đây ? Nhiều vị theo dõi, hỏi thăm, thấy quý thầy im lặng không tuyên bố gì hết lại càng lo nhiều hơn.

Nhưng sở dĩ quý thầy im lặng, vì nhìn thấy kết quả sự vận động cúng dường khóa tu học cũng như học phí của các học viên đóng tại chỗ có thể vượt qua số chi, mặc dầu con số chi khóa này khá lớn, gấp rưỡi hay có thể gấp đôi các khóa trước. Bởi vậy quý thầy không muốn tuyên bố sớm để bà con học viên khỏi bị "*động tâm*". Cho đến 1 ngày trước lễ Bế Giảng, Ban Tổ Chức mới tuyên bố sơ khởi là kết quả tài chánh Khóa Tu Học Kỳ này không đáng lo ngại. Chỉ thâm thùng khoảng chừng **2.500€** mà thôi.

Nhưng hy vọng vào phút chót còn nhiều khoảng gây quỹ tại khóa học sẽ bù vào, san bằng cách biệt thu, chi. Và còn có thể dư ra chút đỉnh. Lúc ấy bà con học viên mới thở phào nhẹ nhõm. Và dưới đây là bản báo cáo tài chánh Khóa Tu Học Kỳ Thứ 23, do TT Trưởng Ban Tổ Chức Địa Phương đọc trong buổi lễ Bế Giảng chiều ngày 30/7/2011.

Phần Chi : Thuê Địa Điểm (*Messe*) **27.500€**; Thuê các thứ (*giường xếp, phòng tắm, hệ thống âm thanh...*) **22.300€**; Xe Bus đưa đón **9.000€**; Trần Thiết **3.000€**; Âm Thực các thứ **23.535€93**; Cúng dường Chư Tăng **40.000€**; Văn Phòng Phí **2.700€**; Các thứ vật dụng Khác **6.035€**; Dự Chi (*cho các phần chưa trả*) 10.000€; **Tổng Chi : 144.070€93.**

Phần Thu : Học Phí **87.573€**; Cúng dường Khóa tu học **5.016€**; Cúng dường "*1 bao Gạo*" **26.321€**; Cúng dường Trai Tăng **6.052€**; Cúng dường Trai Phạm **8.458€**; Cúng dường Cầu An & Cầu Siêu **1.210€**; Ban Hướng Dẫn GDPT Âu Châu cúng dường **500€**; Pháp Sư Quảng Tâm (*Đài loan*) cúng dường **5.000€**; Bán Hàng Gây Quỹ (*tại Khóa Học*) **5.000€**; Ban Tập Khí Công cúng dường **287€**; Ban Nhiếp Ảnh cúng dường **1.100€**; **Tổng Thu : 146.517€00.**

Còn Dư : 2.446€07

Sau khi công bố bản tổng kết trên đây trong lễ Bế Giảng, các ban gây quỹ cho khóa tu học lần lượt gọi về (*nghư ban cắt tóc, cúng dường 250€, ban phát hành Linh phong 200€...*).

Ngược lại, bên phía chi cũng còn nhiều khoản chưa thanh toán cuối cùng. Tuy nhiên, con số sai biệt không khác xa lắm. **Không dư nhiều chứ chắc chắn không thâm thùng đồng nào.**

Vậy xin kính báo cáo lên Chư Tôn Đức liễu tri và toàn thể bà con phật tử xa gần vui mừng cho Khóa Học Kỳ Thứ 23 này. Đó là kết quả cụ thể do Chư Tôn Đức Tăng Ni và bà con phật tử khắp nơi tận tình yểm trợ mới đem lại phần thưởng cao quý như thế, xin dâng lên ngôi Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho chư liệt vị được vạn sự thanh thông, phật sự viên thành.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Kính thưa Quý Đạo Hữu,

Trên đây là thành quả mà chúng ta đạt được qua Khóa Tu Học Kỳ Thứ 23 tại Wieselburg (Áo quốc). Được như vậy, phần lớn do ở nội lực chúng ta, từ Chư Tăng Ni đến hàng phật tử tại Âu Châu cũng như nhiều nơi khác.

Tuy nhiên, chúng ta đừng quên, còn một yếu tố quan trọng nữa, góp phần không nhỏ vào sự thành công của Khóa Tu Học 23 này. Đó là **truyền thông báo chí và chánh quyền cũng như dân chúng địa phương**.

Chưa có khóa nào mà báo chí truyền thông địa phương đến thăm chúng ta nhiều lần như kỳ này. Ít nhất ba bốn tờ báo đăng tải hình ảnh và tường thuật sinh hoạt các buổi lễ Khai Giảng và Bế Giảng. Cũng có một hai lần tin tức khóa tu học xuất hiện trên Ti Vi của nước Áo, và ngay trong tuần lễ trước ngày Khai Giảng, một tờ báo địa phương đã đưa lên giới thiệu Khóa Học Phật Pháp Âu Châu với một tấm hình của khóa trước tại nước Bỉ. Do đó mà dân chúng trong nước Áo cũng như nhiều vùng lân cận (*nói tiếng Đức*) đều có thể biết qua nên có rất nhiều người Áo tìm đến thăm Khóa Tu Học. Một điều xin nhắc lại vào năm **1984, Áo quốc là nước đầu tiên tại Âu Châu chính thức công nhận Phật Giáo là một tôn giáo** ngang hàng với các tôn giáo khác (*Thiên Chúa Giáo*) mặc dầu nước này chỉ có vào khoảng **25.000** phật tử. Gần đây có thêm nước Ý cũng công nhận Phật giáo là một tôn giáo. Trong khi đó các nước lớn như Đức, Pháp, Anh có số Phật tử nhiều hơn. Nhưng cho đến giờ này, Phật giáo vẫn chưa được công nhận là một tôn giáo tại các nước nói trên. Trở lại câu chuyện nước Áo, Hội đồng thị xã Wieselburg cũng như dân chúng trong thị trấn nhỏ bé này rất là hoan nghinh sinh hoạt của Khóa Tu Học. Lúc đầu, họ ngỡ không biết chúng ta là dân từ xứ nào đến có lối ăn mặc kỳ lạ (*áo tràng, áo vạt hò*) bay phấp phới trên đường phố vào những giờ tan học. Nhiều siêu thị, tiệm tạp hóa, tiệm kem được “phe ta” chiều cổ tận tình, đến nỗi không còn kem để phục vụ cho khách...

Trong lễ Bế Giảng, Ban Giám Đốc Hội Chợ Triển Lãm (*Messe*) ông Thị Trưởng Thành Phố Wieselburg, bà Trưởng Ban đặc trách về Văn Hóa và Môi Trường và nhiều nhân vật khác đều đến tham dự, tặng quà và tỏ sự vui mừng sau khi biết rõ chúng ta qua truyền thông, báo chí. Ít khi nào lễ Bế Giảng lại có nhiều quan khách đặc biệt hơn lễ Khai Giảng như khóa 23 này. Được như vậy cũng là nhờ công đức của Ban Tổ Chức Địa Phương liên lạc trước và thường xuyên tiếp xúc giao lưu với các cơ quan chánh quyền, báo chí truyền thông. Trong thời gian khóa học, họ đã đến tận chỗ thăm viếng và trực tiếp phỏng vấn quý thầy trách nhiệm để có cái nhìn chính xác và khách quan hơn rồi đưa lên báo.

Một vài lời sau cùng với bà con phật tử tại Áo : Hôm nay, khóa tu học thứ 23 đã bế giảng. Trên 1000 học viên gồm chư Tôn Đức Tăng Ni và phật tử đã trở về trú xứ an toàn. Nhưng tất cả đều không dễ gì quên được hình ảnh hoạt động năng nổ, phục vụ tận tình của bà con Phật tử Việt Nam tại Áo. Mặc dầu ít người (*nếu so với các nước khác*) và mặc dầu chưa một lần nào tổ chức Khóa Tu Học cũng như rất ít tham dự vào các khóa học trước đây ở Âu Châu (*qua 22 khóa trước*), nhưng lần này đã dám mạnh dạn đứng ra gánh vác (*có sự hỗ trợ của quý thầy và bà con phật tử các nơi*) với tất cả nhiệt tâm nhiệt tình đã đưa Khóa Tu Học đến chỗ thành công vượt bậc hơn cả những khóa trước. Đó là điều đáng được bà con phật tử Việt Nam tại Áo vui mừng, tự tin, không còn e dè tránh né nữa. Thành quả này sẽ là chất keo gắn bó với sinh hoạt của phật tử khắp nơi ở Âu Châu. Thành quả này sẽ là những viên gạch vững chắc xây dựng tô bồi cho ngôi nhà Phật Giáo Việt Nam tại Áo mỗi ngày một vững mạnh hơn, rạng rỡ hơn. Xin chúc mừng bà con phật tử Việt Nam tại Áo

Hẹn với tất cả bà con phật tử tại Áo cũng như khắp Âu Châu và nhiều nơi khác, sang năm (2012) chúng ta sẽ gặp lại tại Khóa Tu Học thứ 24 tổ chức tại Birmingham, Anh quốc từ **26/7/2012 đến 5/8/2012**. Có một điều xin nhắc thêm rằng : sang năm (2012) vào mùa hè, Thế Vận Hội Olympic cũng sẽ khai mạc tranh tài tại Luân Đôn (*Anh quốc*). Do vậy mà các hệ thống giao thông, nhất là các chuyến bay đến Anh quốc thế nào cũng sẽ rất đông khách, cho nên biết trước điều này để chư Tôn Đức Tăng Ni và bà con phật tử xa gần lưu ý một vài điều :

a/ nên lấy ngày nghỉ vào thời gian nói trên (*nếu còn đi làm*).

b/ nên xin thủ tục visa vào Anh quốc (*nếu chưa có quốc tịch Âu, Mỹ, Canada, Úc hay Nhật*). Trường hợp cần một thư mời để xin visa đi dự Khóa Tu Học tại Anh quốc năm 2012, xin liên lạc về chùa Từ Đàm tại Birmingham (*Anh*) kèm theo tên họ, ngày tháng năm sanh, địa chỉ hiện tại, số passport ngày và nơi cấp. (*Địa chỉ Chùa Từ Đàm, 34 Holyhead Rd, Handsworth, Birmingham B21 0LT, Great Britain. Tél : 0044 121 551 8614*).

c/ nên mua vé máy bay trước càng sớm càng tốt.

Nếu mua vé máy bay, nên ghi nơi đến là phi trường **Birmingham** (*chứ không phải các phi trường ở Luân Đôn*). Birmingham có nhiều đường bay quốc tế đáp xuống, kể cả những chuyến bay giá hạ. Nên tìm qua mạng Internet để biết thêm.

Kính chúc Chư Tôn Đức pháp thể khinh an, và bà con Phật tử xa gần vạn sự cát tường với tâm hoan hỉ với lòng thanh tịnh để bước vào mùa Vu Lan Báo Hiếu năm nay.

Bagneux, ngày 11/08/2011

Trưởng Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu



Hòa Thượng Thích Minh Tâm